

Mijn belevenissen tijdens het “Coronatijdperk”

door Cor Schuurbiërs, judoleraar 5^e dan en eigenaar van Budoschool Cor Schuurbiërs (COR ONA COR)

Voor de meivakantie is er samen met een plaatselijke ondernemer “All-in Traditional” een middag georganiseerd met boogschieten voor de oudere kinderen en een speurtocht voor de kleintjes. Op deze manier krijgen zowel All-in Traditional als Budoschool Cor Schuurbiërs de nodige positieve PR.



Ik was er altijd bij zon-regen-wind-sneeuw, soms voor 2 kinderen, soms voor allemaal. Alleen bij zeer zware storm heb ik geen les kunnen geven, uit veiligheid voor de kinderen.

Om met de woorden van Jigoro Kano te spreken: “Seiryoku-Zenyo” (Maximale efficiency) kan worden toegepast op alle soorten van activiteiten en het betekent het volledig inzetten van de spirituele en fysieke energie om een bepaald doel te bereiken.

Samen werken, samen delen of “Jita-Kyoei” (gemeenschappelijk voordeel). In dit opzicht zijn Sojo-sojo en Jita-Kyoei deel van het hogere doel. Dit is de fundamentele wijsheid van het Judo.

Wil je zien wat ik allemaal gedaan heb tijdens het Coronatijdperk, bekijk dan de filmpjes via YouTube kanaal op www.budoschool-corschuurbiërs.nl of gewoon op Facebook van Budoschool Cor Schuurbiërs

Tijdens een radio-interview met Zuid- West vroeg men mij wat de minpunten in deze periode zijn. Gelukkig zijn er meer positieve dan negatieve dingen waar ik mee te maken krijg. Negatief is het weer wat af en toe roet in het eten gooit. Verder hebben ondernemers zoals ik een onzekere financiële positie. Zo moeten bedrijven die een gymzaal huren zoals ik de huur gewoon doorbetalen. Dat leverde veel stress en onzekerheid op. Hier ben ik samen nog met rechtelijke adviseurs mee bezig om dezelfde behandelingen te krijgen als verenigingen. Dit kost heel erg veel energie die je liever ergens anders voor wil gebruiken.

Positieve punten zijn alle medewerking en samenwerking die ik ervaar. Van voetbalvereniging Tholense Boys in Tholen mag ik de kunstgrasmat gebruiken om met mijn leerlingen op te trainen, van de Montessorischool in Bergen op Zoom mag ik onder hun afdak trainen zodat ik bij regen ook gewoon door kan gaan. Tevens mag ik het schoolplein van het Jan Tinbergencollege in Roosendaal gebruiken. Bekerhuis Lambrechts in Roosendaal die tegen goedkope bedragen voor prijzen zorgt. Maar ik wil zeker de ouders, opa’s en oma’s en kennissen van de kinderen niet vergeten die komen helpen waar dat nodig is en mij regelmatig een hart onder de riem steken als ik weer eens foto’s van de lessen op social media plaats. Al deze positieve dingen stralen ook positiviteit uit. Positiviteit die ik daardoor ook weer uitstraal naar mijn leerlingen. Want voor negativiteit is in deze periode geen plaats. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik ben mentaal sterker geworden door alle waardering die ik krijg.

Helaas heeft deze periode mij ook veel leerlingen gekost. Gelukkig komen er af en toe ook leerlingen bij, maar dat staat niet in verhouding tot de leerlingen die vertrokken zijn. De Coronaperiode duurt te lang. Het is een periode waarin je constant aan het schakelen bent tussen de “de gewone lessen” en de alternatieven die ik steeds bedenk om mijn leerlingen actief en betrokken te houden. Ik probeer zoveel mogelijk creatief om te gaan met de beperkingen en mogelijkheden die er zijn en ik probeer zoveel mogelijk variatie aan te brengen. Tot nu toe zijn er ongeveer 66 filmpjes uitgekomen en het einde is nog niet helemaal in zicht. Ook liggen er inmiddels voor allerlei scenario’s alternatieve programma’s klaar.

Als ik andere judoleraren spreek, hoor ik dat we het allemaal moeilijk hebben om leerlingen geïnteresseerd te houden voor onze sport. Maar we gaan door, we zijn vechters en geen losers. Wij houden de moed erin. Corona krijgt ons er niet onder.