

Mijn belevenissen tijdens het “Coronatijdperk”

door Cor Schuurbiërs, judoleraar 5^e dan en eigenaar van Budoschool Cor Schuurbiërs (COR ONA COR)



Ondertussen bleef ik iedere week technieken via filmpjes aanleveren. Elke 2 weken leerden de leerlingen 4 tot 6 technieken op het buitenterrein ter voorbereiding aan het examen. Gelukkig mochten we net voor de zomervakantie weer naar binnen en konden de examens en de uitreiking van de diploma's gewoon doorgang vinden. Natuurlijk allemaal volledig Coronaproof met de nodige afstand en desinfectie. Toen ouders aan het einde van de examens voor mij wilde applaudisseren heb ik dat omgedraaid, omdat ik vond dat het juist de ouders en de kinderen waren die applaus verdienden. Zij waren degenen die het al die tijd met alternatieve leswijzen vol hadden gehouden. De kinderen kregen van mij allemaal een medaille met de tekst “Bedankt voor het vertrouwen in Budoschool Cor Schuurbiërs”. En wat is nu leuker voor de kinderen dan met een gouden medaille naar huis te gaan?



Na de zomervakantie mochten we gelukkig weer binnen trainen en werd er hard toegewerkt naar de examens voor het einde van het jaar. Gelukkig konden de banden en slippers nog worden uitgereikt voordat de tweede lockdown op 14 december definitief inging. In overleg met de ouders heb ik besloten om buiten te gaan trainen met de kinderen. In het begin gebeurde dat op grasvelden maar deze werden te nat en modderig en daardoor ook heel vies. Op zoek naar iets anders kwam ik terecht bij schoolpleinen en kunstgras van de plaatselijke voetbalverenigingen. Later ben ik oude matten gaan gebruiken die ik van locatie naar locatie sleepte. De lessen konden weer gewoon doorgang vinden, helaas wel zonder dak boven ons hoofd. Natuurlijk hebben we met Hollands weer te maken en soms wat het koud of nat. We hebben zelfs in de sneeuw getraind, iets wat de kinderen geweldig vonden. Gelukkig heb ik maar enkele lessen af hoeven te zeggen wegens extreem weer.



JBN: Een amateurorganisatie met professionals

In deze coronaperiode van leven en overleven zien wij dagelijks de judo en jiu jitsu docenten dag in dag buiten werken met hun leerlingen om het ‘wij’ gevoel te blijven houden en te overleven. Niet omdat dit zo leuk is, maar om ze te blijven behouden. Vindingrijk met creatieve aanpak. De weersomstandigheden geven aan hoe er getraind wordt. De luxe van “bij vertrek van leerlingen komen er wel weer nieuw leerlingen bij”, ligt nu volkomen stil. Er is geen keuze: wil je wat, dan moet je aanpakken! Met respect naar iedereen die zich staande moet houden met een gevoel wat niet voorspelbaar is met een hedendaagse Budomissie.

“De kinderen kregen van mij allemaal een medaille”

Omdat de Coronaperiode ook voor kinderen zwaar was, heb ik tijdens de voorjaarsvakantie een spelmiddag georganiseerd. Daarvoor mocht ik het terrein van “Waterresort de Oesterdam” in Tholen gebruiken. Er was een grote opkomst, ook van leerlingen die uit andere plaatsen kwamen. Ook werden wij verrast door de eigenaars die heerlijke warme chocomelk voor de kinderen kwam brengen.